

FIRKALARA BÖLÜNME BÂBINDA

Bir ümmetin, yâni “*aynı ortak paydanın biraraya getirdiği bir topluluğun*” bölünüp parçalanması konusunu ele alan mübârek âyet-i kerîmeler nüzul sırasına göre şunlardır:

1. Vahyin gelişinin 5. yılının sonlarında, yâni Mekke Döneminde, mübârek *el-Mu'minûn* sûresinin 52, 53 ve 54. âyet-i kerîmeleri;
2. Vahyin gelişinin 9. yılında, yâni Mekke Döneminde, mübârek *er-Rûm* sûresinin 31. ve 32. âyet-i kerîmeleri;
3. Vahyin gelişinin 18. yılında, yâni Medîne Döneminde, mübârek *el-En'âm* sûresinin 159. âyet-i kerîmesi.



MUBÂREK ÂYET-İ KERÎMELERDE GEÇEN KAVRAMLARIN AÇILIMLARI:

23 el-Mu'minûn 52-53-53

ümme: *aynı ortak paydanın biraraya getirdiği bir topluluk*

Rabb: *herşeyin ve herkesin yaratılış amaçları doğrultusunda varlığını sürdürebilmesi için gereken herşeyi sağlayan, yaratılış amaçları doğrultusunda varlıklarını sürdürebilmeleri için gereken yasaları-kuralları koyan, dolayısıyla da hepsinin üzerinde hakk ve otorite sâhibi olan*

takvâ: *ALLAH'ın mübârek Kur'an'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu idrâk edip ALLAH karşısında bir sorumluluk bilinci oluşturarak O'nun bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmetmek*

katt etmek: *arada bir yarık oluşacak şekilde ayırıp kesmek*

zubûran: *bu bağlamda: dostluğu kaba bir şekilde kopartmak*

hizb: *gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olanlar*

ferahlamak: *göğüslerin kısa süreli, geçici dünyevî bir lezzetle genişlemesi*

ğamra: *aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehâlet*

30 er-Rûm 31-32

inâbe: *başka herşeyden yüz çevirerek tekrar tekrar yönelmek*

salâtı ikame etmek: *ALLAH'ın kulu olma şuurunu korumanın ve geliştirmenin ALLAH tarafından belirlenmiş yöntemi olan namazı, ona azamî titizlik ve azimle devam etmek sûretiyle diri tutmak*

müşrik: *ALLAH'ın dışında ve/veya ALLAH'ın yanısıra ilâh olarak benimsediği ya da ilâhlaştırdığına yüceltip kutsadığı birtakım kişilere, kurumlara, güçlere kulluk eden*

fırka: *başkalarından ayrılarak kendi başına varlığını sürdüren topluluk*

şi'â: *sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazanmak*

6 el-En'âm 159

nebe': *bilinmesi mutlaka gereken, çok önemli, kaynağı itibâriyle kesinlikle doğru olan haber*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

23 el-Mu'minûn 52 Ve/Andolsun, şu kesin bir gerçek ki, bu ümmetiniz sizin bir tek ümmettir!
Ve/Andolsun ki, Ben Rabbinizim! Artık *mubârek Kur'ân'da bildirdiğim bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğumu idrâk edip Bana karşı bir sorumluluk bilinci oluşturarak bildirdiğim bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin!*

Ve/Andolsun, şu kesin bir gerçek ki, sizin bu aynı ortak paydanın, yâni Hakk Dîn'e îmânın, biraraya getirdiği topluluğunuz bir bütündür! Ve/Andolsun ki, Ben sizin Rabbinizim! Artık *mubârek Kur'ân'da bildirdiğim bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğumu idrâk edip Bana karşı bir sorumluluk bilinci oluşturarak bildirdiğim bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin!*

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

23 el-Mu'minûn 53 Artık arasında bir yarıklık oluşacak şekilde ayırıp kestiler işlerini aralarındaki, dostluklarını kaba bir şekilde kopartarak. Bütün hiziplerin, ne varsa yanlarında onunla ferahladı/göğüsleri kısa süreli, geçici dünyevî bir lezzetle genişledi.

Artık dostluklarını kaba bir şekilde kopartarak aralarındaki işleri-ilişkileri iyice ayırıp kestiler. Bunun sonucunda gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olanların hepsi de en çok, aslında onlara yalnızca kısa süreli, geçici dünyevî bir lezzet veren o benimsedikleri görüşten hoşlandı.

فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

23 el-Mu'minûn 54 Artık önem vermeyerek bırak onları içinde, aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehâletlerinin, belirlenmiş bir süreye kadar.

Sen artık önem verme onlara ve ALLAH tarafından belirlenmiş olup sonunda herkesin hesap vereceği süre doluncaya kadar bırak onları, aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehâletlerinden kaynaklanıp beslenen bu tavır ve tutumları içinde kalsınlar.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُنِیْبِیْنَ اِلَیْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

30 er-Rûm 31 Tekrar tekrar başka herşeyden yüz çevirerek yönelin O'na doğru! Ve ALLAH'ın mubârek Kur'ân'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu idrâk edip bir sorumluluk bilinci oluşturun karşısında O'nun ve O'nun bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin ve ikame edin salâtı ve asla olmayın o müşriklerden!

Başka herşeyden yüz çevirerek tekrar tekrar yönelin O'na, yâni ALLAH'a! Ve ALLAH'ın mubârek Kur'ân'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu idrâk edip O'nun karşı bir sorumluluk bilinci oluşturun ve O'nun bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin ve ALLAH'ın kulu olma şuurunu korumanın ve geliştirmenin ALLAH tarafından belirlenmiş yöntemi olan namazı, ona azamî titizlik ve azimle devam etmek sûretiyle diri tutun ve asla ALLAH'ın dışında ve/veya ALLAH'ın yanısıra ilâh olarak benimsedikleri ya da ilâhlaştırırcasına yüceltip kutsadıkları birtakım kişilere, kurumlara, güçlere kulluk edenlerden olmayın!

مِنَ الدِّیْنِ فَرَّقُوا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُوْنَ

30 er-Rûm 32 onlardan ki, fırkalaştırdılar dînlerini ve/andolsun ki, kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlar oldular! Bütün hiziplerin, ne varsa yanlarında onunla ferahladı/göğüsleri kısa süreli, geçici dünyevî bir lezzetle genişledi.

Asla dinlerini bölüp parçalayanlar yâni, dînlerinin imkân verdiği “esasa ilişkin olmayan yorum farklılıkları”nı “açılım dinamikleri” olmaktan çıkartıp mensûblarını/mü'minlerini birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirenlerden ve kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlardan olmayın! Çünkü bunun sonucunda gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olanların hepsi de en çok, aslında onlara yalnızca kısa süreli, geçici dünyevî bir lezzet veren o benimsedikleri görüşten hoşlandı.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

6 el-En'âm 159 Şu kesin bir gerçek ki, onlar ki, firkalaştırdılar dînlerini/dinlerini bölüp parçaladular yâni, dînlerinin imkân verdiği “esasa ilişkin olmayan yorum farklılıkları”nı “açılım dinamikleri” olmaktan çıkartıp mensûblarını/mü'minlerini birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirdiler ve/andolsun ki, kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlar oldular - değılsin onlardan, hiçbir şeyde! Şu kesin bir gerçek ki, onların işi ALLAH'a kalmıştır. Sonra kaynağı itibâriyle kesinlikle doğru bir şekilde bildirilir onlara ne varsa yapıp-edegeldikleri!

Şu kesin bir gerçek ki, senin de, ey mü'min musliman, son vahyin ilk muhatabı ve ALLAH'ın son elçisi gibi, dinlerini bölüp parçalayanlar yâni, dînlerinin imkân verdiği “esasa ilişkin olmayan yorum farklılıkları”nı “açılım dinamikleri” olmaktan çıkartıp mensûblarını/mü'minlerini birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirenlerle ve kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlarla hiç bir konuda bir ilgin-ilişkin olmamalıdır! Şu kesin bir gerçek ki, onların işi ALLAH'a kalmıştır: onlara yapıp-edegeldikleri her şey, kaynağı itibâriyle kesinlikle doğru bir şekilde sonra bildirilecektir!

“Ve andolsun, Őu kesin bir gerek ki, sizin aynı ortak paydanın, yâni Hakk Dîn’e îmânın, biraraya getirdiđi bu toplululuđunuz bir bütündür! Ve andolsun ki, Ben sizin Rabbinizim! Artık mubârek Kur’ân’da bildirdiđim bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılıŐ amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduđumu idrâk edip Bana karŐı bir sorumluluk bilinci oluŐturarak bildirdiđim bütün emir, kural, ölçü ve yasalara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taŐımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin!”

Bütün bu uyarılarımıza rađmen, aynı ortak paydanın, yâni Hakk Dîn’e îmânın, biraraya getirdiđi mü’min muslmanlar, dostluklarını kaba bir Őekilde kopartarak aralarındaki iŐleri-iŐikileri iyice ayırıp kestiler. Bunun sonucunda gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlıđı benimsemiŐ olanların hepsi de en ok, aslında onlara yalnızca kısa süreli, geici dünyevî bir lezzet veren o benimsedikleri görüŐten hoŐlandı.

Sen artık önem verme onlara ve ALLAH tarafından belirlenmiŐ olup sonunda herkesin hesap vereceđi süre doluncaya kadar bırak onları, aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silmiŐ olan cehâletlerinden kaynaklanıp beslenen bu tavır ve tutumları içinde kalsınlar.

Sizin, Hakk Dîn’e îmânın, biraraya getirdiđi mü’min muslmanlar olarak yapmanız gereken tek Őey, baŐka herŐeyden yüz çevirerek tekrar tekrar ALLAH’a yönelmektir! Ve ALLAH’ın mubârek Kur’ân’da bildirdiđi bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılıŐ amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduđunu idrâk edip O’nun karŐı bir sorumluluk bilinci oluŐturmak ve O’nun bildirdiđi bütün emir, kural, ölçü ve yasalara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taŐımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmetmektir! Ve ALLAH’ın kulu olma Őuurunu korumanın ve geliŐtirmenin ALLAH tarafından belirlenmiŐ yöntemi olan namazı, ona azamî titizlik ve azimle devam etmek sûretiyle diri tutmaktır! Ve asla, ALLAH’ın dıŐında ve/veya ALLAH’ın yanısıra ilâh olarak benimsedikleri ya da ilâhlaŐtırırcasına yüceltip kutsadıkları birtakım kiŐilere, kurumlara, güçlere kulluk edenlerden olmamak, onlarla benzer tutumlar-tavırlar sergilememektir!

Bir kere daha uyarıyorum sizi: asla dinlerini bölüp paralayanlar yâni, Hakk Dîn’in imkân verdiđi “*esasa iliŐkin olmayan yorum farklılıkları*”nı “*aılım dinamikleri*” olmaktan ıkartıp mensûblarını/mü’minlerini birbirlerinden ayrılarak kendi baŐlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirenlerden ve kendilerine sađlam bađlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlardan olmayın! ünkü bunun sonucunda gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlıđı benimsemiŐ olanların hepsi de en ok, aslında onlara yalnızca kısa süreli, geici dünyevî bir lezzet veren o benimsedikleri görüŐten hoŐlandı!

Őu kesin bir gerek ki, senin de, ey Hakk Dîn’e îmânın, biraraya getirdiđi topluluk olan izzetli Ümmet-i Muhammed’in mensûbu olan mü’min muslman, Son Vahyin İlk Muhatabı ve ALLAH’ın Son Elisi gibi (ASVS), dinlerini bölüp paralayanlarla, yâni Hakk Dîn’in imkân verdiđi “*esasa iliŐkin olmayan yorum farklılıkları*”nı “*aılım dinamikleri*” olmaktan ıkartıp birbirlerinden ayrılarak kendi baŐlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirenlerle ve kendilerine sađlam bađlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlarla hiç bir konuda bir ilgin-iliŐkin olmamalıdır! Őu kesin bir gerek ki, onların iŐi ALLAH’a kalmıŐtır: onlara yapıp-edegeldikleri her Őey, kaynađı itibâriyle kesinlikle dođru bir Őekilde sonra bildirilecektir!



ALLAH'ımız, celle şânuhu, Hakk Dîn'e îmânın, biraraya getirdiği topluluk olan izzetli Ümmet-i Muhammed'in bölünüp parçalanmasında sırasıyla şu aşamalara dikkatimizi çekmektedir:

Mü'min müslimanlar önce Hakk Dîn'e îmânın imkân verdiği “*esasa ilişkin olmayan yorum farklılıkları*”nı birer “*açılım dinamiği*” olmaktan çıkartıp, birbirleriyle olan ve de olması gereken **“dostluklarını kaba bir şekilde kopartarak”**, bütün **“işlerini-ilişkilerini”** öyle bir **“keserler”** ki, neredeyse aralarında **“onları iyice birbirlerinden ayıran bir yarı”** meydana gelir!

Böylece, “*gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olan kimselerden meydana gelen topluluklar*”, yâni **“hizbler/hizipler”** ortaya çıkar. **“Hizbler/hizipler”**in ortak özelliği yalnızca o **“gözüpek bir kararlılık içinde benimseyip taraftarı oldukları”** ama aslında onlara **“kısa süreli ve geçici bir dünyevî lezzet”** vermekten öteye gitmeyen belli bir görüşten hoşlanmaları, onunla mutlu olmaları, dolayısıyla diğer görüşleri hiç dikkate almamaları, hattâ küçümsemeleridir. Bu da, **“aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silen bir cehâlet”**e yol açar.

Bundan sonraki aşama, **“hizbler/hizipler”**in **“fırka”**lara, yâni **“birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar”**a dönüşmeleridir.

Her **“fırka”** bir süre sonra, **“şi'a”**laşır, yâni **“kendisine sağlam bağluluk gösteren kimselere sahip olur ve bunların zaman içinde çoğalarak yayılmasıyla güç-kuvvet kazanır”**.

“Dinlerini bölüp parçalayarak mensûblarını birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirmek ve kendilerine sağlam bağluluk gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazanmak” ve bunun sonucunda **“gözüpek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olanlar”**ın hepsinin de **“aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silen bir cehâlet”**e yol açan ve yalnızca o **“gözüpek bir kararlılık içinde benimseyip taraftarı oldukları”** ama aslında onlara **“kısa süreli ve geçici bir dünyevî lezzet”** vermekten öteye gitmeyen belli bir görüşten hoşlanır, yalnızca onunla mutlu olur, dolayısıyla diğer görüşleri hiç dikkate almaz, hattâ küçümser hâle gelmeleri, **müşriklere**, yâni **“ALLAH'ın dışında ve/veya ALLAH'ın yanısıra ilâh olarak benimsedikleri ya da ilâhlaştırırcasına yüceltip kutsadıkları birtakım kişilere, kurumlara, güçlere kulluk edenlere”** özgü bir durumdur!



Hakk Dîn'e îmânın, biraraya getirdiği topluluk olan izzetli Ümmet-i Muhammed'in mensûbu mü'min muslimanlar olarak, ümmetimizin bölünüp parçalanmasını engelleyebilmek için yapmamız gerekenler şunlardır:

- 1. Başka herşeyden yüz çevirerek tekrar tekrar ALLAH'a yönelmek!**
- 2. ALLAH'ın mubârek Kur'ân'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakların insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu idrâk edip O'nun karşı bir sorumluluk bilinci oluşturmak ve O'nun bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadâkatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmetmek!**
- 3. ALLAH'ın kulu olma şuurunu korumanın ve geliştirmenin ALLAH tarafından belirlenmiş yöntemi olan namazı, ona azamî titizlik ve azimle devam etmek sûretiyle diri tutmak!**
- 4. Asla, ALLAH'ın dışında ve/veya ALLAH'ın yanısıra ilâh olarak benimsedikleri ya da ilâhlaştırırcasına yüceltip kutsadıkları birtakım kişilere, kurumlara, güçlere kulluk edenlerden olmamak, onlarla benzer tutumlar-tavırlar sergilememek!**
- 5. Tıpkı Son Vahyin İlk Muhatabı ve ALLAH'ın Son Elçisi gibi (ASVS), dinlerini bölüp parçalayanlarla, yâni Hakk Dîn'in imkân verdiği "*esasa ilişkin olmayan yorum farklılıkları*"nı "*açılım dinamikleri*" olmaktan çıkartıp birbirlerinden ayrılarak kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar hâline getirenlerle ve kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç-kuvvet kazananlarla hiç bir konuda bir ilgi-ilişki içinde olmamak!**
- 6. Bu gibi kimselere ve örgütlenmelere önem vermemek ve onları, aklın-izânın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehâletlerinden kaynaklanıp beslenen tavır ve tutumları içinde, ALLAH tarafından belirlenmiş olup sonunda herkesin hesap vereceği süre doluncaya kadar bırakmak - çünkü, onların işi ALLAH'a kalmıştır: onlara yapıp-edgeldikleri her şey, kaynağı itibâriyle kesinlikle doğru bir şekilde sonra bildirilecektir!**

Doğrusunu bilen ancak Âlemlerin Rabbi olan ALLAH'tır, celle şânuhu!